

**Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΠΙΟΥ**

ΧΩΛΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΠΙΟΥ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1955

Η Ιστορία του Χωρίου και του Μον/ξίου Δημοτικού Σχολείου Χορτοκοπίου της Κοινότητας Κηπίων Επαρχίας Παγγαίου Νομού Καβάλας.

Το Χωρίον Χορτοκόπιον (ή Δράνοβα) κείται εις τας Ν.Α. πλευράς του όρους Παγγαίου εις ύψος 400 περίπου μέτρων υπερθεν της επιφανείας θαλάσσης εις θέσιν υγιεινήν με άφθονα πηγαία και κρυστάλλινα νερά. Το χωρίον τούτο ως φαίνεται από τα σωζόμενα αρχαία ερείπια και τάφους είναι αρχαιότατον και εκατοικείτο από χριστιανούς, διότι εντός των τάφων ευρέθησαν σταυροί, και διότι πολλαί τοποθεσίαι φέρουν ονόματα ελληνικά, όπως πηγή Μοναστηρίου (ή Μοναστήρ τσεσμεσή) και από άλλο πηγή Καλογριάς (ή Καλόγρια τσεσμεσή) και από εν αρχαίον φρούριον κείμενον Δυτικώς του χωρίου εις ελαχίστην απόστασιν. Εντός του περιβόλου του φρουρίου τούτου σώζονται θεμέλια κτιρίων, ίσως αποθηκών, όλη δε η εντός του περιβόλου του φρουρίου έκτασις είναι θαμνοειδής, έξω δε του περιβόλου επί λείων βράχων υπάρχουν χαραγμένα διάφορα συμβολικά σημεία ίσως ιερογλυφικά. Εις το φρούριον τούτο οδηγούσε λιθόστρωτος δρόμος του οποίου που και που φαίνονται ίχνη. Επίσης σώζονται και στοαί μεταλλείων αγνώστου μεταλλεύματος.

Από γέροντας Τούρκους επληροφορήθημεν κατά το έτος της εγκαταστάσεώς μας, ότι το χωρίον τούτο ως και άλλα χωρία της περιφερείας ερημώθησαν από την μεγάλην επιδημία της χολέρας και της πανώλους.

Η δε Τουρκική Κυβέρνησις δια να μην μείνουν τα χωρία έρημα και ακατοίκητα μετέφερε εκ Μικράς Ασίας και κυρίως εξ Ικονίου αποίκους και εγκατέστησεν εις τα ερημωθέντα χωρία και δι' αυτόν τον λόγον οι εδώ Τούρκοι ελέγοντο Κονιάριδες.

Μέχρι το 1923 το χωρίον εκατοικείτο αποκλειστικώς υπό Τούρκων. Κατά την ανταλλαγήν όμως των πληθυσμών μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος, εις το χωρίον τούτο εγκατεστάθησαν οι εκ του

χωρίου Χορτοκοπίου της Εκκλησιαστικής Επαρχίας Ροδοπόλεως (ή Ματσούκας) του Νομού Τραπεζούντος καταγόμενοι πρόσφυγες, και διότι οι εγκατασταθέντες κατήγετο από το Χορτοκόπιον ονόμασαν αυτό Χορτοκόπιον αντί του Τουρκικού ή Σλαϋβικού Δράνοβα (ήτοι Κρανοχώρι). Εις το χωρίον τούτο μέχρι της μεταπολιτεύσεως της Τουρκίας το 1908 δεν υπήρχε συστηματικόν Σχολείον και η θρησκευτική διδασκαλία και η στοιχειώδης ανάγνωσις και γραφή εγένετο εις την οικίαν του Μολλά (ιερέως) μετά την μεταπολίτευσιν όμως η Τουρκική Κυβέρνησις έκτισε και ίδρυσε το Σχολείον τούτο όπως και άλλα εις άλλα χωρία της περιφερείας.

Το 1923 όμως, όταν εγκαταστάθησαν οι πρόσφυγες εύρον το Σχολείον ημιερειπωμένον άνευ παραθυροφύλλων και θυρών, τη ενεργεία όμως του τότε μετατεθέντος εις Κοκκινοχώματος (Κίναλι) Δημοδιδασκάλου κ. Αντωνίου Παπαδόπουλου, κατοίκου του ιδίου χωρίου και χρηματική δαπάνη της Κοινότητος Κηπίων και τη προσωπική εργασία των κατοίκων επισκευάσθη και ήρχισε να λειτουργή το Μονοτάξιον Δημοτικόν Σχολείον από το έτος 1924.

Καθ' όλον αυτό το χρονικόν διάστημα από το 1924 μέχρι το 1950 το Σχολείον ελειτούργησεν ανελλιπώς υπό την διεύθυνσιν του πρωτοδιορισθέντος Δημοδιδασκάλου κ. Αντωνίου Παπαδόπουλου. Πολλάκις κατά το χρονικόν τούτο διάστημα εγένοντο μερικάί επισκευαί προς συντήρησιν του κτιρίου όταν όμως κατά το 1945 λόγω της κατοχής επαρουσιάσθη πληθώρα μαθητών, ηναγκάσθημεν να προβώμεν εις επέκτασιν και διαρύθμησιν του Διδακτηρίου με μιαν εισέτι αίθουσα χωρίς όμως να προαχθεί το Σχολείον εις Διτάξιον. Το 1950 τεθέντος υπό σύνταξιν του από 26ετίας εργασθέντος Δημ/λου κ. Αντωνίου Παπαδόπουλου, ανέλαβεν την διεύθυνσιν ο Αναστάσιος Χωλίδης μετατεθείς εκ Χρυσοκάστρου όπου από 26ετίας υπηρετεί.

Και σήμερον το τελείως ανακαινισθέν και επεκταθέν Διδακτήριον αποτελείται εκ δύο (2)

αιθουσών και ενός Γραφείου, και από πλακοσκεπές έγινε κεραμοσκεπές με κεράμους γαλλικού τύπου.

Αι διάφοραί αύται επισκευαί και η επέκτασις εστοίχισαν περί τα 34.000.000 δραχμάς.

- 1) Εκ των πόρων του Δραχμαί 11.017.130
Σχολικού Ταμείου
- 2) Εξ εισφοράς Κοινότητος Δραχμαί 7.100.000
Κηπίων
- 3) Εκ Κρατικής ενισχύσεως Δραχμαί 700.000
- 4) Εκ Κρατικής ενισχύσεως Δραχμαί 13.000.000
δια της ανοικοδομήσεως
- 5) Η προσωπική εργασία Δραχμαί 2.182.870
εκτιμηθείσα

ήτοι σύνολον δαπάνης Δραχμαί 34.000.000

· Έν Ολορωμοσίᾳ τῆ 5.ῃ Φεβρουαρίῳ. 1955.

· 6

Διευθυντὸς Ἐργασίῳν.

Αναστάσιος Σαγιίδης



Αναστάσιος Σαγιίδης.